

Man skulle kunna tro att min bana var utstakad till frisör, med en mormor som salongsägare och en mamma som frisörlärare, att jag den vägen skulle vandra..

Det tog några år, men sen kom frågan från min mammas kusins fru (ytterligare en frisör i släkten) om att vikariera som elevbiträde på NK skönhetssalong i Stockholm. Jag tackade nej direkt och tyckte att mamma självklart skulle hjälpa till som redan var frisör. Mamma förklarade att det var en elev som de i första hand behövde till att schamponera kunderna, och det var bättre att jag gjorde det, sa hon. Sagt och gjort, jag gick dit och efter 14 dagar hade jag bestämt mig för att utbilda mig till frisör. Mamma försökte med alla medel få mig att fortsätta studera till Etnolog på NA linjen på Skanstulls gymnasium. Mamma gick så långt att hon, t.o.m. mutade rektorn för att inte skriva ut mig från skolan. Jag däremot tog kontakt med Enskede gårds gymnasium och prånglade in mig sent på terminen och har kvar min kärlek till yrket än i dag. På den tiden gick man 2 år i skolan och år 3 var ute på salong. Jag hade tur och fick plats på den bästa salongen med den bästa Frisörmästaren. Min mentor i år 3 under min utbildningstid var Frisörmästare Jan Björck. Sedermera också min lillebror Mats mentor. Även han frisör och salongsägare i Stockholm. Jan var en av de bästa människor jag mött. Jan fick mig att börja tävla och på min första tävling, när jag gick i år 3 på gymnasiet, tävlade jag mot Nisse Karlsson. Tävlings teknik har allt sedan den tiden legat mig varmt om hjärtat. Jag förstod tidigt nyttan av den kunskap man tränar upp sig i både i tekniks kunnande, fokusering och stresshantering. Något en behörig frisör har stor nytta av under sin yrkeskarriär. Nisse hade på den tiden startat Hårspecialisten på Ynglingagatan i STHLM. Eftersom jag placerade mig högre på tävlingen än han själv ville Nisse att jag skulle börja jobba med honom. Hårspecialisten var en av de första "hyrstols salongerna". Egentligen köpte man en komprimerad salong och Nisses fru Maj-Britt; som min mamma klädde till brud många år tidigare, satt i receptionen och var vår allas "mamma".

Vi var sex personer, 5 killar och jag, som klev av samarbetet med Nisse och startade HairMaster på Dalagatan, där jag var kvar till mina kunder planerade en "blind date" med en göteborgare, Roger Ladow.

Året 1985 Jag flyttade jag till Göteborg och 1986 ändrade jag utbildningsort till Göteborgs universitet, förlovade och gifte mig innan jag tog min yrkeslärarexamen 😊 Fortfarande gift och fortfarande kvar på skolan i Göteborg.

1986 blev jag medlem i förbundet. Under årsmötet på Örenäs slott 1988, med mitt första barn Marcus i magen, blev jag invald i styrelsen.

Första styrelsemötet var på Billinge hus, där mormor Ulla Gillberg åkte med och var barnvakt! IAHS, International Association of Hairdressing Schools, startades i Göteborg 1997. Första intermistiska mötet hade vi i april 1998. Fortfarande är jag fascinerad av att man från en idé om ett internationellt samarbete mellan skolor, som gav enorma möjligheter till kontaktskapande nätverk runt hela jordklotet. Detta samarbetet skapades genom att vi tog kontakt med de skolor vi redan hade ett utbyte med via Nordplus junior. Vi lyckades fånga så mycket intresse från skolor, rektorer och lärare där vi under många år upplevde att vi i vårt yrke strävar åt samma håll men på olika sätt.

Jag valdes som Ordförande i SFLF på årsmötet under 50 års jubileet i Örebro. Jag satt kvar som ordförande mellan åren 2004 – 2012. Under dessa år började arbetet, tillsammans med Staffan Westman, att utforma Hår – och makeupstylist utbildningen. Den var i första hand tänkt till att se till att man under gymnasietiden inte fick använda kemiska produkter utan låta elever utveckla stil, form och design. Här fanns nu utrymme till att låta våra elever ta del av andra kunskaper och låta frisörkunskapens fördjupade kunskaper ligga på en högre nivå - yrkeshögskolan.

Efter mina år som ordförande valdes jag efter något år till Hedersordförande, vilket jag blev väldigt stolt och glad över.

Det är än i dag alltid lika härligt att träffa kollegor i branschen.

